

VERSLAG SRI LANKA-REIS 6 JANUARI – 3 FEBRUARI 2026

Zondag 11 januari

Mannar.

Zondag morgen vroeg in de auto richting Mannar. Maar eerst een stop in Colombo om een bezoek te brengen aan Sunethra, een van onze oudste contacten. Zij vangt verstandelijke en lichamelijk gehandicapten op in verschillende tehuizen. Sommige families zijn niet in staat om zelf voor deze mensen te zorgen en de overheid laat deze mensen aan hun lot over. Sunethra zou voor iedere bewoner die zij opvangt een klein bedrag kunnen krijgen van de overheid, maar.....dan gaat die er zich mee bemoeien met onuitvoerbare regels en controles. Dus ze organiseert alles zelf: maaltijden, verzorging, kleding, doktersbezoek, medicijnen, schoonmaak, enz. Een hele klus. Daarnaast doet zij nog sociaal werk in de gevangenis en voor scholen. Dat doet ze al dertig jaar, maar die inspanningen beginnen haar nu op te breken. Vooral omdat haar gezondheid te wensen overlaat. Tja, en dan een opvolger vinden. Dat baart haar echt zorgen. Wij ondersteunen haar met kleine reparaties, meubilair en apparatuur dat vervangen moet worden. Het is altijd inspirerend om haar te bezoeken. Zij straalt zoveel positiviteit en betrokkenheid uit.



Daarna door naar Mannar, naar de vestiging van Caritas, een RK-hulporganisatie. Wij blijven hier tot zaterdag. Wij ontmoeten hier Marjolein en Han van de organisatie Rockids. Met hen doen we een aantal gezamenlijke projecten. Het is altijd fijn verblijven bij Caritas. Een gastvrije sfeer, hulpvaardige mensen die ons naar de projecten brengen en, ook prettig... prima maaltijden, lekker, gevarieerd en met steevast een biertje erbij.



Maandag 12 januari

Vavuniya

Op stap met Father Jeyabalan naar Vavuniya, 80 km naar het oosten. Daar ondersteunen we, samen met Rockids, kleine boeren, verlenen we studiebeurzen en worden aan 60 vrouwen een microcredit verstrekt, waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Er was een bijeenkomst georganiseerd met deelnemers aan het programma en we bezochten een aantal projecten.



Zo kwamen we bij een weduwe die thuis kaarsen maakt en ze onder andere aan de kerk verkocht. Zo kan ze zelf haar gezin onderhouden. De deelnemers vormen samen een vereniging, waarin ze met elkaar de projecten bespreken en hun ervaringen delen. Ze gebruiken gezamenlijk werktuigen en gereedschappen en als het nodig is helpen ze elkaar op het veld. Ze functioneren als groep zelfstandig. En dat bleek goed te werken. Altijd stimulerend om te zien dat een project goed draait!

Dinsdag 13 januari

Jaffna

In het noordelijkste puntje van Sri Lanka, op het schiereiland Jaffna, brachten we een bezoek aan de 'academie' van Sister Therese Ranee, ook al een oude bekende. In Sri Lanka moeten leerlingen die half december examen hebben gedaan vier maanden op de uitslag wachten. Zij zitten dan thuis en kunnen nog niet aan werk of een nieuwe opleiding beginnen. De Sister biedt meisjes in die periode cursus van een half jaar aan. Naast reguleren vakken is er ook aandacht voor computerles, meditatie, sociale omgang, gastvrijheid, etc.



In gesprek met Sr. Therese Ranee



De groepsfoto.



Gert presenteert SHSL-site in Tamil!

Eigenlijk een opleiding die je ieder meisje zou gunnen. Mede door de uitstraling en wijsheid van de Sister groeien zij in zelfstandigheid en eigenwaarde. SHSL geeft hiervoor een financiële bijdrage, zodat ook meisjes uit arme gezinnen hieraan kunnen deelnemen.

In de stad Jaffna overnachten we in hotel Gate Tree, ons favoriete adres hier. Father Croos, de directeur van Caritas, en Father Jeyabalan kwamen ons daar 's-avonds opzoeken. Zij hadden 200 km gereden om weer met ons de maaltijd te gebruiken. Het werd een heel gezellig samenzijn. Sowieso is er een fijne dynamiek in de groep. Wij vullen elkaar goed aan met de projectbezoeken en tijdens de avonden en lange autoritten hebben we ook veel pret met elkaar.



In de 'Orde van de natte kwast' (zoekertje)



Gezellig tafelen met de priesters

De volgende dag hebben we de Nannur hindoetempel bezocht. Een indrukwekkend, haast mystiek gebouw in het centrum van de stad. Toevallig begon er net een ceremoniële rondgang in het gebouw toen wij binnenkwamen. Een hindoe priester verrichtte religieuze handelingen onder luid trommelgeroffel en een 'jazzy' fluit. Het is duidelijk dat het geloof sterk leeft onder de volgelingen. Daarna nog bij het Dutch Fort rondgelopen. Lekker uitwaaien bij de zee.

Overstromingen

Dan terug richting Mannar, naar een belangrijk doel van onze reis, de gebieden die eind november, bij zware regenval (een halve meter in 24 uur) onder water waren gelopen. Velden en huizen waren als gevolg van doorgebroken dammen rond waterreservoirs ondergestroomd en vee was verdronken. Toen het water was weggestroomd bleek het gewas waardeloos en was er veel zand van de dijkdoorbraken achtergebleven op de velden. Dat moet eerst verwijderd worden, voordat er opnieuw kan worden ingezaaid. Het trieste van het verhaal is dat de ramp hier is ontstaan, doordat de sluizen bij de stuwmuren in hoger

gelegen gebied waren opengezet. Zo kregen de dorpen en boeren rond Mannar een dubbele portie water te verwerken.



Gelukkig zijn er geen doden gevallen, althans geen mensen, maar wel dieren. De overheid heeft hier per huishouden een bedrag van € 70 voor schade aan huisraad uitgekeerd, maar geen compensatie voor de agrarische schade. Sommige boeren hadden 30 koeien verloren. SHSL en Rockids stellen nu samen een bedrag beschikbaar, dat waarschijnlijk verdubbeld wordt door Wilde Ganzen, om de getroffen en te helpen met een herstart. Caritas komt daarvoor op korte termijn met een voorstel. Het is natuurlijk wel bedenkelijk dat mensen zo in de ellende komen door gebrekkig watermanagement van de overheid.

Donderdag 15 januari

Tai Pongal

Tai Pongal is een Hindoeïstisch oogstfeest, dat vooral in het noorden wordt gevierd, maar het hele land heeft vrij. Het heeft de sfeer van Koningsdag bij ons en het is bijzonder om er bij betrokken te worden. Het werd geopend met allerlei traditionele handelingen, dan volgt een mis en daarna de diploma-uitreiking aan deelnemers van 'onze' computercursus. Wij mogen dan diploma's uitreiken en toespraakjes houden. Zij geven ons altijd graag een cadeau. Dit keer waren dat getekende portretten. Tja.....het is niet gemakkelijk om je gezicht in de plooi te houden als je een portret krijgt, wat nogal op je grootmoeder lijkt.



Na de lunch naar Pessalaj, een vissersdorpje waar Rockids ook microkredieten verstrekt. Ook hier organiseren de vrouwen alles zelf. Zo wordt er ook gekeken waar in het dorp behoefte aan is. Als tien vrouwen elk een kruidenierswinkeltje beginnen gaat het niet werken. Dus de een gaat naaiwerk doen, de ander verhuurt visnetten, weer een ander houdt kippen, voor de leg of voor de slacht. Er was ook een groepje dames die granen liet vermalen, en die op markten verkochten. Luid applaus voor Marjolein, toen ze een toelage voor een eigen graanmolen ter beschikking stelde. Het was een ondernemende, enthousiaste groep vrouwen, die de kansen grepen die de microkredieten boden. Vol vertrouwen gaat Rockids door met dit project.



Vrijdag 16 januari

Opening speeltuin en nog wat

Vandaag weer naar een project van Rockids: de opening van een speeltuin. De Sri Lankaanse kinderen zijn veel buiten, maar speelgelegenheid is er niet. Nu zijn er bij de dorpschool speeltuigen geplaatst, waarop ze kunnen klimmen en klauteren. De ouders gaan dit terrein zelf onderhouden. Marjolein en ik mochten hier (in een ochtend vullend programma) een lintje doorknippen.



Op de terugweg namen we nog even een kijkje bij een ruïne van een 'Dutch Fort'. Er zat daar een groep vrouwen bij het strand zand te zeven. Het duurde even voordat we doorhadden waar ze me bezig waren. Hier was onlangs een schip vergaan met een container met plastic pvc-korrels. Transparante schijfjes van slechts een paar mm groot. Die waren hier aangespoeld en een gevaar voor vissen, vogels en het milieu. Die werden nu, in opdracht van de overheid, handmatig verwijderd. Een monnikenwerk! Zij verzamelden samen iedere dag 15 kg. Dat schoot dus niet echt op. Maar de dames hadden wel plezier met elkaar. Het was geen zwaar werk en het betaalde goed.

's-Middags volgde ter afsluiting van de week een vergadering over de voortgang en het vervolg van de projecten. Morgen scheiden onze wegen zich. Voor Marjolein en Han zit de reis erop en Gert, Piet en ik vertrekken naar Kandy. Wat zal daar ons te wachten staan? Er wordt gesproken van een onvoorstelbare schade door de cycloon.